

**Afsluiting
fietsseizoen
2014**



Beste fietsvrienden,

De jaarlijkse afsluiting van het fietsseizoen komt snel in zicht. We willen er dit jaar weer een gezellige middag van maken. We gaan dit doen op:

Zondag 26 oktober

Maar dat kan niet zonder jou! Wij nodigen jou en je partner uit om op deze middag het fietsseizoen samen met ons af te sluiten op een nieuwe locatie. Dit jaar verwelkomen we jullie graag tussen 13.15 uur -13.30 uur in restaurant De Teugel, Bedafseweg 22 te Uden. Vanaf 13.30 uur gaan we genieten van een heerlijke en uitgebreide koffietafel! Rond 16.00 uur sluiten we de middag af.

Je kunt je opgeven per mail toerentrimvereniginguden@gmail.com of telefonisch bij Mari Vogels 0413-261912, t/m 19 oktober. Laat ook even weten of je met of zonder partner komt.

Heeft u **dieetwensen**, laat het ons tijdig weten!

Graag zien we jullie op 26 oktober,

De Feestcommissie.
Ria de Bont
Peter van den Hurk
Han van der Sluijs
Mari Vogels

**Daphne van den
Brand Classic**

Daphne van den Brand Classic 7 september jl.

De eerste ladies ride, die door onze burens wielrenvereniging WSC-Zeeland en NTFU werd georganiseerd, is door 125 enthousiaste wielrendames bezocht.

Om 8.00u stonden Marian, Ria en Maria startklaar op de markt in Uden. Han en nog een fietsvriendin sloten bij de inschrijfplaats aan. Met z'n vijven gingen we van start. De route bracht ons door de mooie omgeving van Zeeland en Wanroij naar Gennep en Mook. We hadden gekozen voor de langste route van 90 km, dat betekende dat we nog een mooie lus rond Groesbeek fietsten.

Daar werd ons groepje groter. Judith en haar vriendin sloten aan. Ook een paar dames uit Boxmeer haakten aan. Gezellig koersten we over de heuvels om vervolgens weer op de route van de 70 km uit te komen. Inmiddels hadden we 60 km afgelegd. Tijd voor een bakje koffie. Op een sfeervol plekje in Mook, een soort boothuis met terras, streken we met z'n allen neer. Heerlijk genietend van de zon en koffie zagen we dat vele fietsdames binnendruppelden op de pauzeplek. De fietsen aan de kant en heerlijk genieten van het prachtige uitzicht. Daphne fietste natuurlijk ook mee. Ze maakte met iedereen een praatje en ze genoot zichtbaar van alle sportieve dames. Voordat we weer vertrokken nog even op de foto met Daphne. Met z'n allen vertrokken we voor de laatste 30km richting huis. Met een stevig tempo koersten we via Linden naar Zeeland. Als afsluiting namen we met z'n allen nog een laatste drankje op het terras van de Heische Tip.

We hebben enorm genoten en spraken al meteen de wens uit om toch eens vaker met alleen fietsdames erop uit te trekken. Het was een geslaagde toertocht en zeker voor herhaling vatbaar.

Maria Hollanders

