



Van de redactie

Het jaar 2015 is al weer de gewoonste zaak van de wereld, met veel nattigheid en hoge temperaturen. In de nasleep van de kerstdagen mochten we ons even in winterse sferen wanen. "Oh dennenboom, oh dennenboom wat zijn uw takken wonderschoon....." ging toen zeker op, maar door het pak sneeuw zijn heel wat van die wonderschone takken afgebroken en op onze atb route terecht gekomen. De atb commissie is al druk in de weer geweest om die te ruimen.

17 januari om 9.00 uur staat nog eenmaal voorrijden op het programma, vertrek bij de Pier. De atb commissie hoopt op droog weer en een goede opkomst.

Het bestuur heeft u al op de hoogte gebracht van de jaarvergadering op 13 januari om 20.00 uur in Eigen Herd, uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Dan staat de redactie nog even stil bij de gouden bruiloft op 29 december van de nog altijd actieve, kilometervretende Mari Fransen en de 65^e verjaardag van Han van de Sluijs, waarvan u hieronder een verslag kunt lezen geschreven door Tineke Verkuijden.

Op stap met de 65-jarige Han

Onze sportieve Han heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt! Dat zou je niet zeggen, als je deze tengere dame met haar pittige blik op de fiets ziet rijden. Klein maar dapper maakt zij vele kilometers op de pedalen. Niet alleen heeft zij oog voor het fietsen maar ook voor andere activiteiten is Han altijd te porren. Ze is overal voor in en houdt van het Bourgondische leven.

En wat geef je zo'n actieve en sportieve vrouw als cadeau? "Een sportieve middag", is onze gedachte. Op zaterdag 29 november treffen we elkaar bij het Natuurcentrum "De Maashorst". Ons vertrekpunt voor een flinke wandeling. Voordat we stappen zetten in het

NIEUWSBRIEF

grootste natuurgebied van Brabant, drinken we bij Ans van der Velden koffie/thee en smullen van het appelgebak.

Ans verwelkomt ons in haar sfeervolle ruimte, waar zij natuurlijke decoraties ten toon stelt. Producten, tijdloos en gemaakt van natuurlijke materialen. Onze gastvrouw trakteert de jarige Job op een fles gluhwein.



De fles met het rode vocht wordt niet meteen ontkurkt (kan je bijna niet verwachten van Han). Het lijkt ons geen goed plan om met alcohol in de benen te wandelen. Lies leidt ons als ervaren gids door een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen, heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes.

Het zonnetje is inmiddels verdwenen als we bij het "Vierlandenpunt" het glas heffen en een toast uitbrengen op Han. De frisse wind kan de pret niet drukken en we smeren een lekkere toast in een warme sfeer. De warmte die we uitstralen als hechte fietsmaatjes. Na de welgemeende proost en lekkere versnapering zetten we de route voort bij een rode schemergloed over de vlakte. Er komen verhalen los over onze jeugd, over het Brabantse boerenleven in een groot en gezellig gezin. Gelukkig is de van oorsprong westerlinge Marjan het Ujes meester en kan zij de vier goedgebekte boerendochters volgen.



Tegen vijven zijn we terug bij ons vertrekpunt en we nemen vervolgens de auto om naar Zeeland te rijden. In het hartje van Smousenland genieten we in het monumentale pand "De Pastorie" van een lekkere glas wijn en een smaakvolle hap. Bij de verwenkoffie als toetje wordt Han verrast door feestelijke sterretjes en met in chocolade gedecoreerde tekst "gefeliciteerd 65 jaar", luisterend naar het lied "een lang zal ze leven".



Een lang leven, dat wij onze krasse sportieve Han van harte toewensen!

Lies, Marjan, Ria en Tineke