

Van de redactie

Deze editie o.a. een verslag van Theo Jansen (C groep) die deze winter samen met zijn zoon de Winterelfstedentocht gefietst heeft en een oproep van Riny van den Boom voor een bijzondere goede doelentocht.

Op 1 maart hadden we onze regelmatigheidsrit en op 8 maart stonden we massaal, zowel A, B en C rijders, op de Markt te trappelen om onder een hartverwarmend voorjaarszonnetje de eerste tocht van 2015 te gaan rijden. Het kan niet anders zijn dan dat iedereen, op zijn of haar manier, genoten heeft van het lekker kilometers wegtrappen onder deze mooie weersomstandigheden.

Van het bestuur

KLEDING TIJDENS ONZE CLUBTOCHTEN

Het nieuwe fietsseizoen is weer begonnen. Na een mooie regelmatigheidsrit vorige week, hadden we afgelopen weekeinde de eerste tocht uit onze officiële clubkalenders. Het weer werkte goed mee. 14 graden en een zonnetje hebben we zeker niet altijd gehad op de tweede rit in het seizoen. Des te meer genieten dat de start dit seizoen in ieder geval goed is.

Het bestuur wil alle leden wijzen op de kledingvoorschriften.

Afgelopen weekeinde hebben we geconstateerd dat niet iedereen in de juiste kleding aan de start verscheen. **Alle leden zijn verplicht tijdens onze clubtochten de 'nieuwe clubkleding' te dragen.** Mocht je om wat voor reden even niet het juiste jack voorhanden hebben (bijvoorbeeld geen winterjack), dan dien je op dat moment over de niet juiste kleding de body te dragen. De body's zijn speciaal aangeschaft, enerzijds te dragen als extra bescherming tegen de kou, maar ook om over de kleding te dragen bij het ontbreken van de juiste bovenkleding.

Voor nu wensen we iedereen veel fietsplezier.

met sportieve groet,
Het bestuur TTV Uden

Verenigingsnieuws

Uitslag Regelmatigheidsrit

Het leek 1 maart al internationale vrouwendag; met oorverdovend gejuich namen 2 damesteams de eerste en tweede prijs in ontvangst. Zij hadden hun opgegeven snelheid met uiterste precisie benaderd. Gelukkig voor de enigszins gedeukte manlijke ego's was de 3^e prijs voor het team van Mari Hendriks. Theo Verheij wist er nog een positieve draai aan te geven, want hij had de dames tenslotte opgeleid tijdens Start to Cycle! Voor foto's van de regelmatigheidsrit kijk je op www.ttvuden.nl

Groep nummer	Naam	Opgegeven gemiddelde snelheid	Werkelijk gereden gemiddelde	Afwijking van het opgegeven gemiddelde	Uitslag
1	Thijs van Duinhoven	23.755	25.492	-1.7369	9
2	Marian Sander	24.123	21.951	2.1722	10
3	Maria Hollanders	24.451	24.146	0.3051	1
4	Mari Hendriks	22.741	23.278	-0.5371	3
5	Elske kamerling	22.001	22.460	-0.4595	2
6	Peter Sneepels	24.661	26.209	-1.5481	8
7	Ben Cuppen	27.334	27.926	-0.5920	4
8	Frank van Driel	27.450	26.255	1.1953	7
9	Jan van Gennip	27.614	28.351	-0.7369	6
10	Erwin van den Acker	30.123	30.855	-0.7320	5

Theo Janssen

Winter-
elfstedentocht

Unieke Winter Fiets Elfstedentocht

Half december 2014 werd onze zoon Marijn door zijn schoonouders uit Friesland geïnformeerd over een Winter Elfstedentocht van 200 km., die in het kader van "Friesland Beweegt", op 8 februari 2015 zou worden georganiseerd. Zijn vaste fietsmaat had er geen zin in dus werd mij gevraagd of ik daaraan mee wou doen. Na een dag bedenktijd stemde ik toe en kon ik beginnen aan de voorbereidingen. Als het weer het toeliet ging ik wat GPS-routes fietsen in de omgeving want als je zo'n tocht wil fietsen moet je wel wat kilometers in de benen hebben.



NIEUWSBRIEF

Zondag 8 februari was de dag dat het zou gebeuren. Daags van tevoren waren we al bij de schoonouders van Marijn aangekomen voor een overnachting. Voordat we bij hen aankwamen waren we naar het clubhuis van de Wielervereniging "De Friesche Leeuw" aan het Kalverdijkje in Leeuwarden gereden om alvast de startkaarten en GPS op te halen. De tocht was niet uitgepijld, maar moest op aanwijzingen van de GPS gereden worden.

Om half acht was het startschot en werden 430 dik en warm ingepakte recreanten van allerlei pluimage de duisternis ingestuurd om te beginnen aan de 200 km. lange tocht. Het maximum aantal inschrijvingen was 500, maar er waren 70 renners niet op komen dagen. Het was +/- 4 graden en er stond een harde noordenwind. De tocht was zodanig uitgezet dat nagenoeg het traject van de schaats-elfstedentocht gefietst kon worden.

Nadat we Leeuwarden achter ons gelaten hadden ging het al gauw over op kleine fietspaadjes die meanderend langs de karakteristieke Friese vaarten en sloten waren gelegd en waar het al even karakteristieke laagje ijs nog op lag. De Rayonhoofden vonden het niet dik genoeg en ging de Schaats Elfstedentocht niet door. Gelukkig maar want was de Tocht der Tochten wel doorgedaan dan was dat volgens de organisatie de enigste reden geweest om de Winter Fiets Elfstedentocht niet door te laten gaan. De eerste stempelpost was in Snits (Sneek). We hadden de wind pal in de rug en omdat we nog fris waren konden we een mooi tempo ontwikkelen. Bij de stempelpost was het een drukte van belang. De stempelaars zaten in een café en voor de ingang had zich een lange rij fietsers gevormd.

Na dit oponthoud ging het richting Drylts (IJlst) en Sleat (Sloten). Hier ging het stempelen al een heel stuk sneller. Vanaf Sloten ging het westwaarts richting Starum (Stavoren) en kregen we de Noordenwind van opzij en even later van voren.

Bij de stempelpost in Stavoren kregen we een nieuwe haring aangeboden. Omdat ik bang was dat de haring in de weg zou gaan zitten heb ik hem maar geweigerd. Een onbedoelde extra dimensie aan de tocht stond ons iets buiten Stavoren te wachten. In haar wijsheid had de organisatie besloten om maar eens vlak onder de zeedijk te gaan fietsen, maar het aangestampte fietspaadje was door de temperatuurschommeling getransformeerd tot een parcours waar ze bij de cyclocross een puntje aan kunnen zuigen.

Gelukkig zaten we al snel weer op een verharde weg. Er volgde een door de elementen lastig gemaakt traject. We gingen pal tegen de wind in via Hylpen (Hindeloopen) en Warkum (Workum) naar Boalsert (Bolsward) alwaar ons een lekkere beker soep werd aangeboden. Na de soep ging het met de wind schuin van voren richting Harns (Harlingen). Wat ons opviel was dat de belangstelling, die tijdens de Pinkster-elfstedentocht zo massaal is, nu vrijwel nul was. Waarschijnlijk had de pers te weinig aandacht geschonken aan dit evenement. Toch waren er wel wat diehards fans en in Skettens kregen we zelfs een mini wave te zien van drie enthousiaste Friezen. Inmiddels waren we al over de helft en in Frjentsjer (Franeker) hebben we in het restaurant, waar de stempelpost was gevestigd, een heerlijke mosterdsoep genuttigd,

NIEUWSBRIEF

want daar waren we wel aan toe.

Vanaf hier gingen we in noordoostelijke richting naar Dokkum. Ook hier hadden we de wind schuin van voren. Deze streek was niet bepaald boeiend om doorheen te fietsen. Zover je kon kijken was het sloot en wei en in de verte zag je af en toe een molen of een kerktorentje. Een eindje voorbij Stiens kwamen we op een smal fietspad pal langs de Dokkumer Ee. Bij Bartlehiem gingen we over het beroemde bruggetje. We hebben er een paar foto's gemaakt en zijn toen verder gefietst. De wind was gelukkig een heel stuk gaan liggen. In Dokkum aangekomen moesten we na een stempel te hebben gekregen onze verlichting (een rood en een wit ledlampje van de Action) aanzetten want het was inmiddels donker geworden. We hebben de laatste 24 km. naar Ljouwert (Leeuwarden) in het duister gefietst wat niet prettig was. Om rond zeven uur kwamen we weer bij het clubhuis aan het Kalverdijkje aan en konden we daar ons welverdiende en gezien het eenmalige karakter van deze tocht, unieke elfstedenkruisje in ontvangst nemen. Later op de avond hoorden we dat 30 deelnemers de tocht niet hadden uitgereden.



Theo en Marijn Janssen op het beroemde bruggetje bij Bartlehiem

Aan alle leden van TTV Uden.

Al jaren wordt er gefietst voor het KWF zoals Alp du Zes en Ride for the Roses, wat op zich een goed doel is en een nobel streven. Maar door alle aandacht die deze tochten krijgen word vergeten dat er ook nog andere ziektes zijn die ook de nodige financiële middelen goed kunnen gebruiken.

Een van deze ziektes is MS (*Multiple sclerose*), een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Vorig jaar is er in Arnhem het initiatief genomen om een fietstocht te organiseren waarvan de opbrengst besteed wordt aan onderzoeken om MS te genezen.

U hoeft geen groot sponsorbedrag mee te brengen alleen een inschrijfgeld te betalen van € 25.00

Voor meer informatie zie: <http://www.tourvoorms.nl>

NIEUWSBRIEF

Dit jaar wordt de tocht gereden op **zaterdag 30 mei 2015**. De tocht is 110 km en gaat onder andere over de Posbank. Je fietst hier nog niet in een grote mensenmassa omdat de tocht nog in de kinderschoenen staat.

Het zou leuk zijn als leden van TTV Uden in grote getale mee gaan fietsen.

Voor meer informatie,

Riny van den Boom



De Posbank

Douwe Schotanus (A groep) laat ons weten dat hij na volgende week zo'n 6 weken niet mee kan fietsen. Volgende week ondergaat hij een prostaatoperatie (geen ernstige aandoening), waardoor hij enige tijd geen lichamelijke inspanningen mag doen. Wij wensen hem een voorspoedige genezing en een snelle terugkeer in het peleton.

famvandijk@home.nl

Lief en leed

Aanleveren copy