



De Ronde van Vlaanderen.

Met hier De Muur van Geraardsbergen, toen die nog in het parcours was opgenomen, 20% steil omhoog en vaak bepalend voor de uiteindelijke winnaar. Iedere fietsliefhebber zou de sfeer van deze tocht, ook wel Vlaanderens Mooiste genoemd, eens geproefd moeten hebben.

## Van de redactie

Werden vorige week renners in Gent- Wevelgem nog als veertjes van de fiets geblazen, op eerste Paasdag wordt alweer “De Ronde van Vlaanderen” verreden, de 99<sup>e</sup> editie. Een van de mooiste en meest tot de verbeelding sprekende voorjaarsklassiekers. Dat wordt genieten, zeker gezien de betere weersomstandigheden, waardoor het Vlaamse land zich van zijn beste kant kan laten zien.

11 April begint de tweede editie van de Start To Cycle, waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven om te ervaren hoe het is om in groepsverband te toerfietsen, begeleid door enkele doorgewinterde TTV'ers, meer info is te vinden op onze website [ttvuden.nl](http://ttvuden.nl).

Deze nieuwsbrief aandacht voor het verhaal “De hobby van...”, zoals dat in het maartnummer van Beeldspraak stond, het huisblad van Het Retraitehuis.

Tineke en  
Marjan

## De hobby van .....

**Tineke Verkuijlen** en **Marjan Sander** delen beiden een hobby, namelijk toerfietsen.



We zijn allebei lid van Toer- en Trimvereniging Uden en fietsen in een seizoen, dat duurt van 1 maart tot en met 31 oktober, zo'n 38 tochten op de zondagmorgen. Onder leiding van twee toerleiders fietsen we dan gemiddeld een tocht van 80 kilometer. Halverwege de tocht wordt er gezellig koffiegedronken en even gekletst. De tochten gaan alle kanten uit, de ene keer naar de rivieren, de andere keer naar de heuvels bij Nijmegen en ook de Peel wordt niet vergeten. In onze eigen provincie kun je prachtige tochten fietsen door een afwisselend landschap. De Toer- en Trimvereniging Uden heeft 3 groepen en wij fietsen in de C-groep. De vereniging heeft 116 leden, waaronder 14 dames. 40 jaar geleden werd de Toerafdeling opgericht uit wat eigenlijk de Wielervereniging Uden was. De eerste sponsor was Paashuis en daarna hebben we verschillende andere sponsors gehad, zoals jarenlang De Pier, Cor v.d. Wiel Profile en tegenwoordig Airco Station Uden en Mart en Wilma Verstegen Fietsen. We fietsen in mooie en opvallende kleding, zodat iedereen ziet dat wij uit Uden komen. Met Hemelvaartsdag gaat de tocht vaak naar Kevelaer. Daar aangekomen worden er natuurlijk eerst kaarsjes opgestoken voor familie, vrienden en bekenden. Ook wordt er dan in het karakteristieke dorp koffiegedronken en laten we ons het overheerlijke gebak goed smaken.

Dit jaar gaan we met een damesgroep voor 3 dagen naar Noordwijkerhout. We vertrekken op vrijdag na Hemelvaartsdag en fietsen via een prachtige route naar het westen. Daar aangekomen overnachten we bij Stayokay. De volgende dag fietsen we een tochtje door de duinen en de bollenvelden. Op zondag fietsen we via een andere route weer naar Uden terug. We hebben er dan na 3 dagen ongeveer 400 km opzitten.

Wanneer we in Europa op vakantie gaan, nemen we uiteraard de fietsen mee. Tineke en Wim gaan dan met hun campertje op reis met de fietsen achterop en Marjan en haar man Edo zetten de fietsen op het fietsrek achter op de auto. Zo hebben we al heel wat kilometers gefietst in de mooiste delen van Europa. Voor wat betreft fietspaden spant Nederland echt de kroon. Nergens heb je zo veel fietspaden als hier.

De meest bijzondere plek waar Marjan gefietst heeft, was op de stadsmuur in Xian en het platteland in China. Op het platteland kun je heerlijk rustig fietsen en je komt er opmerkelijke dingen tegen, zoals ploegen met een os, waarbij de boer op blote voeten loopt en overal bamboeboten om je over de rivier te brengen. In de grote steden van China is het een chaotische toestand van allerlei verkeer dat zich niet aan de verkeersregels houdt. Daar ben

je je leven niet zeker op de fiets! En ook de kwaliteit van de fietsen laat veel te wensen over.



Marjan en Edo zijn al zo'n 25 jaar lid van TTV-Uden. Ze worden daarin nog overtroffen door de gebroeders Janssen, Theo en Gerard, deze zijn jullie wel bekend als vrijwilliger bij het Retraitehuis. Beide heren zijn altijd goed gehumeurd en drinken graag een donker biertje tijdens de pauze van de zondagochtendtochten.

Voor Tineke zijn de deelname aan Luik-Bastenaken-Luik, de Maratona Dles Dolomiten in Italië en de Marmotton in Frankrijk de hoogtepunten van haar fietsbelevissen. Ook aan de beklimming van de gigantische Stelvio in Italië en van de reus de Mont Ventoux in Frankrijk heeft zij mooie herinneringen. Veel bergen binnen Europa heeft zij fietsend 'overwonnen'. Tineke en haar partner Wim zijn beiden lid van de BIG (Brevette International du Grimpeur). Deze vereniging telt momenteel 5.101 leden. Binnen Europa zijn 950 bergen benoemd. Samen met 50 beklimmingen buiten Europa. Naar keuze kun je maximaal het mooie aantal van duizend bereiken. Tineke en Wim hebben al beklimmingen gescoord op 4 andere continenten. De claims van de beklimmingen worden geregistreerd en het aantal bepaalt de rangorde van het klassement. Het grappige is, dat Tineke en Wim van de Nederlandse leden als eerste vrouw respectievelijk eerste man staan genoteerd. In het algemeen klassement staat Wim op de 6<sup>e</sup> plaats en heeft hij een duidelijke voorsprong op Tineke met haar 114<sup>ste</sup> plaats. (Verschil moet er wezen). Wil je hun beklimmingen zien, bekijk dan de website [www.challenge-big.eu](http://www.challenge-big.eu). en selecteer (via zoeken) hun naam. Tineke moet wel bekennen, dat met het verstrijken van de jaren haar prestaties duidelijk afnemen. Met veel plezier blijven beiden ook genieten van de fietstochten in de lage landen en in de mooie Brabantse bosrijke omgeving.

Tineke en Marjan hopen samen (met de club of met hun partners) nog vele mooie tochten te fietsen.