

Van de redactie

In deze editie de uitnodiging voor de jaarlijkse brunch. Net zoals vorig jaar in de Vrije Teugel, waar het ons goed bevallen was. Uw redacteur is ter ore gekomen dat ook de start van onze ATB tocht op 24 januari 2016 zal plaatsvinden bij de Vrije Teugel. De Pier is op die dag al besproken voor een ander evenement.

Verder kunt u genieten van de verslagen van Marjan Sander over de driedaagse tocht naar Lekkerkerk en van Nicolien Cools over de Dam tot Damtocht.

Brunch

Zondag 25 oktober



De jaarlijkse afsluiting van het fietsseizoen, wederom met een overheerlijke brunch komt snel in zicht. We willen er dit jaar weer een gezellige middag van maken. We gaan dit doen op:

Zondag 25 oktober

Maar dat kan niet zonder jou! Wij nodigen jou en je partner uit om op deze middag het fietsseizoen samen met ons af te sluiten. Dit jaar verwelkomen we jullie graag tussen 13.15 uur -13.30 uur in restaurant De Vrije Teugel, Bedafseweg 22 te Uden. Vanaf 13.30 uur gaan we genieten van een heerlijke en uitgebreide koffietafel! Rond 16.00 uur sluiten we de middag af.

Je kunt je opgeven per mail toerentrimvereniginguden@gmail.com of telefonisch bij Mari Vogels **0413-261912**, t/m 18 oktober. Laat ook even weten of je met of zonder partner komt.

Heeft u dieetwensen, laat het ons tijdig weten!

Graag zien we jullie op 25 oktober,

De Feestcommissie.

Ria de Bont, Peter van den Hurk, Han van der Sluijs en Michiel van Maasakkers

**Marjan
Sander**

3-daagse naar Lekkerkerk 4-5-6 september 2015



Op vrijdag 4 september vertrokken 11 leden van onze club voor een 3-daagse naar het Groene Hart van Nederland. 5 fietsers reden met een gps, dus dat moest wel goed gaan. Via de brug bij Ravenstein naar Beneden-Leeuwen en dan over de brug bij Tiel zo snel mogelijk naar de Linge. Dit riviertje hebben we een heel eind gevolgd.

Prachtige uitzichten onderweg en weinig verkeer op de dijk. In Geldermalsen op de Markt een stop voor koffie en dan via Tricht, Beesd en Leerdam naar de andere zijde van de Linge. De koptrekkers werden vaak afgelost, want we hadden de wind flink tegen. In Giessenburg gestopt voor een lunch en hier liet iedereen zich de uitsmijter etc. goed smaken. Langs Hardinxveld-Giessendam de Alblasserwaardpolder door en bij Oud-Alblas begon het te regenen, wat overging in een flinke stortbui. Met de pont over de Lek bij Kinderdijk en drijfnat kwamen we aan in Lekkerkerk bij het Fletcherhotel De Witte Brug. Na een welverdiende warme douche of bad een drankje in de lounge-ruimte en daarna naar het uitstekende diner.

De tweede dag stond in het teken van een rondje van zo'n 70 kilometer door de Krimpenerwaard. Over de reeds versterkte dijk langs de Hollandsche IJssel via Ouderkerk a/d IJssel en Gouda naar de Reeuwijkse plassen, een prachtig gebied om doorheen te fietsen. In Haastrecht koffie gedronken in een bruin café en daarna via een mooie route langs de Vlist naar Schoonhoven, om daar via de dijk weer terug naar Lekkerkerk te fietsen. Ook deze avond was het diner weer bijzonder goed. 's- Avonds met z'n allen onder het genot van een drankje de twee dagen geëvalueerd.



Na opnieuw een heel goed ontbijt en even de bui, die overtrok afgewacht te hebben, vertrokken we zondag voor de terugtocht. Allereerst reden we weer een klein stukje richting Schoonhoven, alwaar we bij Bergambacht de pont namen naar de overkant van de Lek. Langs mooie rustige wegen en plaatsen zoals Ottoland, Goudriaan, Noordeloos en Hoornaar naar de brug bij Gorinchem.

In Werkendam dronken we bij het fort Altena koffie met de heerlijke appeltaart van "Tante Annie". Er is hier bij het fort veel te zien over vroeger, toen het fort in gebruik was. Het weer werd steeds beter en over verschillende binnendijken reden we langs Kille, Nieuwendijk, Hank en Peereboom naar het Capelse veer over de Bergsche Maas. Hier was de overtocht gratis! Aan de overkant kreeg ik een leuke band (overigens de enige tijdens deze 3-daagse), die snel gewisseld werd. We kwamen nu weer op bekend terrein. Langs het afwateringskanaal richting Doeveren en dan over een smal pad langs de prachtige vestingwerken van Heusden naar Bokhoven, onze laatste stop. Heerlijk in het zonnetje genoot iedereen van z'n drankje. Het laatste stuk ging via Engelen naar de nieuwe sluis bij Empel. Over het Mariannepad langs het Maximakanaal tot de sluizen bij Rosmalen. Hier overgestoken en door Maliskamp richting Loosbroek. Binnendoor naar het Rakt en eenmaal in Uden namen we afscheid van elkaar. Het was een heel leuk weekend geweest naar het in vele opzichten verrassende Groene Hart.

**Nicolien
Cools**

20 September de Dam tot Dam toertocht

Maria Hollanders en Nicolien Cools fietsten de Dam tot Dam toertocht van 145 km.



Voor zaterdagavond hadden we een slaapplek geregeld bij de gastvrije dochter van Mies van Dijk in Amsterdam, zo'n 10 minuten fietsen van de Dam. Die avond zijn we met de tram naar de Dam gereden, hebben lekker gegeten in de stad en zijn daarna terug naar 'huis' gelopen.

De volgende dag zijn we vroeg opgestaan om met de fiets naar de Dam te gaan. Op dat tijdstip was het lekker rustig en goed te rijden. Op de Dam stonden allerlei stands en er was live muziek. Het was een grote happening.

We stonden vooraan bij de start en het was superleuk om door de straatjes van Amsterdam te rijden. Meteen toen we de binnenstad uit waren mochten we door de IJtunnel rijden, die afgesloten was voor het autoverkeer. Geweldig... echt leuk om mee te maken. De drukte van de fietsers werd daar al minder en we hebben heerlijk onze route vervolgd. Die was heel goed aangegeven en af en toe konden we achter andere fietsers uit de wind gaan rijden.. altijd lekker natuurlijk...het zijn toch 145 km die je voor de boeg hebt.

We hebben 3 pauzeplaatsen gehad waar de kaart werd afgestempeld. Bij elke pauzeplaats stond live muziek en er was genoeg te eten en te drinken. Ontzettend gezellig met zoveel mensen, maar toch geen last van de drukte. Dat viel allemaal erg mee terwijl er toch 6000 fietsers gestart waren.



De plaatsen waar we doorheen kwamen waren de 'Dam' plaatsen zoals Volendam en Monnikendam. De laatste 15 km ging over de Zeedijk een hele lange dijkweg van 10 km met veel wind...en de laatste 5 km door de stad waren ontzettend druk want Amsterdam was ondertussen tot leven gekomen. Ook dat was weer heel apart om mee te maken.

Op de Dam aangekomen was het weer een drukte van jewelste en heel gezellig met een goeie band op het podium. Mooi om rond te kijken naar de fietsers die ondertussen binnenkwamen. We zagen dat er hele aparte fietsen meegedaan hadden, dat was leuk om te zien. Ter afsluiting kregen we een mooie medaille.....

Het was een hele geslaagde dag en een aanrader voor de volgende keer. Ruim 85.000 sporters gingen dat weekend van start, verdeeld over 4 disciplines; fietsen, wandelen, hardlopen en de kidsrun. Wereldwijd betekent dit een eerste plaats in de ranglijst van grote sportevents! 6.000 fietsers passeerden de IJtunnel om vervolgens de 'dammen' in Noord-Holland te ontdekken.



Copy naar:

famvandijk@home.nl