

Van de redactie

Enige weken geleden fietsten een aantal krachtpaters van onze vereniging op één dag op en neer naar Maastricht, ruim 250 km. U kunt zich voorstellen hoe het luxe biertje bij terugkomst op de Udense Markt heeft mogen smaken. Petje af voor deze prestatie, misschien komt er nog wel een verslagje binnenwaaien.

Maar even zo goed is het een prestatie die een aantal TTVU dames binnenkort gaan neerzetten door ook naar Maastricht te fietsen, daar te overnachten en vervolgens weer terug te fietsen. Veel succes en plezier toegewenst.

Dit keer o.a. aandacht voor verslag Tour voor MS en de schakel van Theo Jansen.



Marjan

TOUR VOOR MS

Na enthousiaste verhalen van Riny over de mooie Tour voor MS, waarvan het inschrijfbedrag ten goede komt aan onderzoek naar MS, gingen we op zaterdag 28 mei jl. vanuit Arnhem met 8 leden (Riny, Mari, Gerard, Han, Edo, Marjan, Wim, Tineke) en Maria, de vrouw van Riny van start voor deze tocht. Alvorens te vertrekken, kreeg iedereen een speciaal bordje met nummer voor op de fiets en werd er een foto gemaakt. (meer foto's zijn te zien op de site van de club).



Na de start kregen we gelijk een klimmetje, dus dat voorspelde wat, want op de route zaten ook nog de klim bij de Steeg, de Posbank en de Emmapyramide. De tocht voerde ons via mooie wegen over de Veluwe, langs Woeste Hoeve naar Beekbergen. In Loenen was een verzorgingspost, waar we een banaan en wat te drinken kregen. Na een korte rustpauze klommen we weer op de fiets om onze tocht te vervolgen. Via Eerbeek, Laag Soeren, Dieren naar Doesburg, waarna we over de dijk langs de IJssel richting Angerlo en Giesbeek reden. In Velp, in de kantine van de korfbalclub, was een stempelpost en daar genoten we van onze koffie (thee) met appelgebak.



Na enkele slingertjes werd de route nu toch al wat heuvelachtig en voor we het wisten waren we bij de Steeg aangekomen, wat een leuke klim is. Boven even op adem komen en rustig richting de Posbank. Dit is een zware klim, maar op je eigen tempo, goed te doen. Boven op de Posbank was het uitzicht schitterend. Hier pauzeerden we even en werden de nodige foto's genomen. Daarna volgde de lange afdaling, wat ook heel prettig is. Wanneer je nu denkt dat je alles hebt gehad, komt daar de Emmapyramide om de hoek kijken. Dit is toch ook nog wel een pittige klim. Wim, onze berggeit was iedere keer als eerste boven, maar dat kan ook niet anders gezien zijn goede vermelding bij BIG



**Geef de
schakel
door**

**Theo
Jansen**

Hierna over een prachtig fietspad, dwars over Nationaal Park Veluwezoom richting Terlet, waar de laatste stempelpost was. In de verte waren dreigende, donkere wolken te zien, zodat we besloten direct door te rijden. Maar de weergoden waren ons deze dag goed gezind. We hebben geen druppel regen gehad en alleen maar zonnig weer en weinig wind. Terug bij het eindpunt hadden we 116 km op de teller staan. We hebben nog iets gedronken met z'n allen en daarna ging iedereen huiswaarts. Het was een schitterende tocht, daar was iedereen het over eens. Een aanrader voor volgend jaar

Mijn naam is Theo Janssen en sinds mensenheugenis lid van onze mooie fietsclub. Ik ben 52 jaar getrouwd met mijn vrouw Ria, heb drie zonen, twee fantastische schoondochters en twee schatten van kleindochters.

Evenals bij Lies, waarvan ik de schakel heb gekregen, hebben de hobby's fietsen en vogels observeren een grote rol in mijn leven gespeeld. Hoewel ik lid ben van de Vogelwacht in Uden observeer ik de vogels niet in verenigingsverband maar wel tijdens wandelingen en fietstochten samen met ons Ria. Het is iedere keer weer een feest als we iets bijzonders zien of horen.

Voor wat betreft het fietsen vind ik het iedere keer weer fijn om met al die sympathieke fietsmaatjes van de C-Groep een toerke te maken door ons Mooie Brabant, Limburg of Gelderland. In het verleden heb ik verschillende grote ronden gefietst zoals Tilf Bastogne Tilf, De Ronde van Vlaanderen samen met Jan van Geelkerken, De omloop Het Volk, De Amstel Gold Race en waar ik nog altijd trots op ben Parijs Roubaix. Een tocht met een lengte van 250 km. en met ongeveer 40 km. kasseistroken.



Afgelopen mei heb ik nog geheel onverwachts de Elf Steden Tocht gefietst. Het was er koud, nat en er stond een harde wind, maar als je na 230 km. het Elf Steden Kruisje krijgt is zijn alle ontberingen vergeten

Een andere bezigheid van mij is, samen met mijn broer Gerard, de Slabroekweek. Het hele jaar door zijn we samen met een fantastische groep mensen bezig om een vakantie week in augustus voor te bereiden voor de groepen 1 t/m 8 van de basisscholen in Uden. Het is een genot om te zien met welk enthousiasme de kinderen, inclusief mijn twee kleindochtertjes, aan de spelletjes deelnemen die bedacht zijn door de diverse Spelencommissies.

Ook ben ik samen met mijn broer Gerard werkzaam als vrijwilliger bij de technische dienst van het Retraitehuis. Iedere maandagmiddag ga ik daar allerlei klusjes opknappen zoals lampen vervangen, tv's instellen, schilderijen ophangen en allerlei andere dingen die gedaan moeten worden. Dit alles hebben we aan Tineke Verkuijden te danken die ons op een zonnige fietsmorgen gestrikt heeft voor dit werk.

Verder gaan we nog regelmatig met de caravan op vakantie. We hebben heel Europa doorkruist en veel mooie dingen gezien. Gezien onze leeftijd houden we het nu een beetje dichter bij huis en dat is niet erg want hier is het ook heel erg mooi.

Dit is zo'n beetje mijn schakel-verhaal en ik wil de schakel nu doorgeven aan Jan van Geelkerken.

DUS JAN HIERBIJ VOOR JOU DE SCHAKEL (red)

Aanmelden tochten via website

Op de website van onze vereniging staat een evenementenagenda. Hierop staan fietstochten vermeld die niet op de toerkalenders staan van een van de 3 groepen.

Als je op een evenement klikt zie je de knop aanmelden. Als je deze aanklikt en de gevraagde gegevens invult sta je geregistreerd voor deze tocht.

Je staat dan onder aan op de deelnemerslijst zodat andere leden kunnen zien wie er deelnemen aan de genoemde tocht. Kan handig zijn om samen te rijden of vervoer te plannen.

Uiteraard moet je je nog wel inschrijven tijdens de tocht op de plaats van bestemming. Gebruik deze mogelijkheid om te kunnen zien hoeveel leden aan een tocht deelnemen.

Peeltocht

In nieuwsbrief 6 is de Peeltocht al langsgekomen, maar een tocht zo vlak bij huis en met een zo'n duidelijk goed doel geven we graag zo kort voor aanvang nogmaals een platform.



Zoals jullie allen weten staat op 8 juni 2016 de Peeltocht gepland. Andere jaren was de inschrijving bij Bureau Militaire Sport.

Dit jaar zal de inschrijving voor de ingang van Vliegbasis Volkel plaatsvinden. Op borden zal aangegeven worden waar u de inschrijving kan doen.

Zorg in ieder geval dat u uw legitimatie meeneemt.

Zonder op deze wijze in te schrijven krijgt u geen toegang tot de vliegbasis en bijbehorende faciliteiten

Namens de organisatie,

Sergeant1 (Thijs) Lamers Instructeur Bureau Militaire Sport

Bijdrage
nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl