



Van de redactie

Sportief gezien valt er deze zomer heel wat te genieten van grootse sportevenementen. Natuurlijk springt De Tour er voor ons met kop en schouders bovenuit, vooral nu de Nederlandse jongens zulke mooie prestaties neerzetten en een hardlopende Froome ons onvergetelijke beelden bezorgde.



Soms worden mensen vergeten, dat is vervelend. Zo bleek dat Lambert Wijdeven en Ton van den Berg vergeten waren bij de huldiging van de leden met een 25 jarig lidmaatschap. Het bestuur heeft dit ondertussen rechtgezet en hen voorzien van een aandenken en excuses. Heren op naar het volgende jubileum!

In deze editie o.a. aandacht voor Bikefestival Brabant, waar onze jongen Jan Jacobs hoge ogen gooide en de Schakel van Esther Abels.

**Bike
Festival
Brabant**
Jan Jacobs

Ons team is met de 24 uursrace als 3^e geëindigd. Er waren 13 teams, het was een geweldige ervaring, ook het 's nachts rijden door de bossen is een mooie uitdaging en het rijden in een team geeft een fijne sfeer en er ontstaat een waar competitiegevoel. Een aanrader voor iedereen die van een avontuur en atb-en houdt. En je bent nooit te oud om mee te doen. Het was mooi dat ik als oudste deelnemer (68+) extra gehuldigd werd.



Jan in het zonnetje en bloemen gezet door een bevallige dame.

De Schakel

Esther Abels

Mijn naam is Esther Abels, ben 42 jaar (ik moet me nu inhouden om niet te schrijven dat ik Miep Miep nadoe), en woon 17 jaar - waarvan 9 jaar in Langenboom - samen met mijn vriend Roel. Ik kom uit een echte sport familie:

- ons mam was vroeger een atletiek kampioen en is nu nog steeds in de sportschool te vinden
- ons pap heeft aan waterpolo en voetbal gedaan en fietst jaren bij TTVU
- ons Ing (mijn zus) heeft van alles gedaan, van turnen tot bodybuilden; en haar kinderen zwemmen, rennen en slepen graag met gewichten
- Roel deed aan rugby en fietst af en toe
- En ik? zwemmen, judo (bruine band), rugby en fietsen



Esther maakt een tackle op een Amerikaanse

Rond 2000 kocht ik mijn eerste racefiets (en deze fiets heb ik nog steeds ☺), gewoon om lekker rond te rijden wanneer ik tijd had. Ik vond het super leuk, maar niet zo leuk als rugby. Rugby bij NRC The Wasps in Nijmegen was mijn manier van leven sinds 1994. Ik trainde 2 dagen per week en speelde op zondagen wedstrijden in de landelijke competitie en kwam uit voor ons district. In 1999 werd ik gevraagd om deel te nemen aan Nederlandse selectie trainingen en werd ook geselecteerd! Dit was hard trainen naast mijn werk als medische wetenschapper bij de farmaceut (Organon), 2x per week naar het krachthonk, 2x per week naar clubtraining, zaterdag selectietraining (in Amsterdam) en zondag wedstrijd. En door de gezamenlijk rugby liefde heb ik Roel leren kennen. Het trainen heeft zijn vruchten afgeworpen: ik werd geselecteerd voor het EK in Almeria, Spanje en het WK in Barcelona. Ook weer GE-WEL-DIG. In 2010 heb ik mijn schoenen aan de wilgen gehangen en ben rugbytraining gaan geven.

In de zomervakanties gaan Roel en ik graag fietsen in de Pyreneeën of de Alpen, we pakken dan behoorlijk wat colletjes en maken onze kilometers. Wat een prachtige uitzichten, echt genieten.



Inmiddels heb ik de overstap naar TTVU gemaakt. Waarom TTVU? Ik moest van ons pap! Nee hoor, ik wilde bij TTVU want ik was altijd onder de indruk van ons pap zijn verhalen over de tochten en de kilometers die hij samen met jullie maakte. Dus ja, ik ben een paar keer mee gefietst om het zelf te ervaren. Ik werd goed welkom geheten en opgevangen: ik werd lekker uit de wind gehouden. Het beviel me goed en daarom heb ik me drie seizoenen geleden aangemeld bij de vereniging. De tochten die ik samen met de B groep maak, zijn mooi en ik geniet van het fietsen en het gezelschap – ook al word ik niet meer uit de wind gehouden.....maar daar heb ik iets op gevonden: mijn zus is nu ook lid. Zo vader zo dochter zo zus.

Helaas kan ik niet elke zondag mee omdat ik voor mijn werk bij Philips Digital Pathology Solutions (DPS) vaak in het buitenland verblijf. Bij DPS heb ik zitting in het management team en ben verantwoordelijk voor kwaliteit, regelgeving en het medisch wetenschappelijk onderzoek. Mijn team en ik valideren ons medisch apparaat, we laten zien dat het functioneert zoals verwacht en dat het veilig is. Daarnaast ben ik voorzitter van de regelgeving eenheid van de Digital Pathology Association, bestaande uit pathologen en medische industrie en ben daarom regelmatig in Amerika om te overleggen met de autoriteiten (Food and Drug Administration) of om een presentatie te geven op een congres. Over het algemeen werken hier veel mannen, maar gelukkig zijn de vrouwen in opmars. Het medisch wetenschappelijk werk is erg leuk om te doen, omdat ik hiermee kan bijdragen aan het welzijn van de mens. Het werk is heel afwisselend, de ene keer zit ik op Capital Hill met de senator staff te praten en de andere keer sta ik in een lab met een patholoog door een microscoop te turen, of zit ik op kantoor achter mijn laptop.

Door mijn knieblesure zien jullie mij nu even helemaal niet fietsen, dus extra leuk om een stukje te schrijven zodat jullie mij via deze weg kunnen zien.

Ik geef de schakel door aan Peter Gardien.

Pauze Alphense Molen

Ter afsluiting de groepsfoto die gemaakt is tijdens de gezamenlijke pauze van de A, B en C groep op 19 juni jl. En een uitnodiging voor een tijdrit in Hommersum.



Tijdrit Mari Fransen

Vanuit Hommersum, net over de grens bij Genneep, heb ik weer de uitnodiging ontvangen voor de tijdrit op 20 augustus.

Als er fietsers uit Uden mee willen doen kunnen zij zich hiervoor opgeven.

Je kunt gewoon in het Nederlands reageren.

ik heb hiervoor onderstaande poster gekregen.

Het is er gezellig, Jan van Geelkerken en ik hebben deze al eens gereden.

De Fietsers van Hommersum nodigen u uit voor de 6.te

TJDAT

voor hobby en amateurfietsers tijdens
de 'Internationale Ronde van Hommersum'

Start en Finish in:
Hommersum, Huyskensstr.

Bij Cafe Regi Evers

Startgeld: 15€

Inschrijven vòòr
16. Augustus !

Wanneer:
20 AUGUSTUS 2016
om 14:00 UUR

Aanmelding & Informatie bij:
Franz Urselmans
www.defieters.de
F.Urselmans@t-online.de



Copy
Nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl