



Wie doet het nog.....eerst in de voorwas!

Van de redactie

Wat is een Bra....? Heeft u er al eens van gehoord, of misschien bent u er zelf wel een? Nee het is geen Brabander die het kort houdt of een beha *zonder* opdringerige eigenschappen. Het is het type buitensporter dat BuienRadarAfhankelijk is, kortom een Bra. Kenmerkend is dat hij of zij op basis van Buienradar bepaalt of er buiten gesport gaat worden.

Best begrijpelijk als er een flinke plens water voorspeld wordt, maar lachen als blijkt dat die afgebeelde dreigende wolkenpartij zijn plasje gewoon inhoudt! En dat gebeurt toch regelmatig. Al verschillende keren is uw redacteur droog gebleven ondanks door Buienradar aangekondigde regenbuien.

Bra of geen Bra, 6 november had Gert van den Hoven een select groepje renners uitgenodigd om naar Kevelaer te fietsen, een traditie die al jaren hoog gehouden wordt. Ook hier liet Buienradar geen twijfel bestaan, regenen zou het! Gelukkig waren de weergoden hen gunstiger gestemd. Gert heeft een bevlogen en bescheiden reisverslag toegestuurd over deze bijzondere bedevaart.

Verder is er zoal nieuws van de bestuurstafel over onze naam, kleding en statuten, de Schakel van Theo van den Berg en nieuws van de NTFU.

Van de bestuurs- tafel

Verenigingsnaam

Al enkele malen is het agendapunt : “wijziging van de naam van T.T.V. Uden” onderwerp geweest in onze bestuursvergadering.

Vele argumenten voor en tegen zijn over tafel gekomen en uiteindelijk heeft het bestuur de beslissing genomen de huidige naam van onze vereniging intact te laten.

Voornaamste reden is dat deze naam het best de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging weerspiegelt en de naam “T.T.V. Uden” in de regio veel bekendheid en een goed imago heeft.

Kleding

Onze sponsorcommissie heeft de laatste maanden hard gewerkt om naast onze hoofdsponsor “Mart en Wilma Verstegen” een tweede hoofdsponsor aan te trekken.

Met subsponsors zijn goede afspraken gemaakt om ons de komende 5 jaar te ondersteunen echter, de in aanvang veelbelovende, gesprekken met een tweede hoofdsponsor bleven uiteindelijk zonder resultaat.

Dit is voor het bestuur aanleiding om de aankoop van nieuwe kleding uit te stellen tot eind 2017 / begin seizoen 2018. Zodoende heeft de sponsorcommissie nog voldoende tijd om een tweede hoofdsponsor te strikken.

Wel heeft het bestuur aan de kledingcommissie gevraagd met de al op gang zijnde voorbereidingen voor nieuwe kleding door te gaan.

De commissie heeft dan voldoende tijd een goede keuze voor een leverancier en een nieuw ontwerp voor onze kleding te maken.

Statuten

De huidige statuten dateren van 1984. In onze statuten staan een aantal zaken die aangepast moeten worden. Punten als de “eindleeftijd bestuurders” en “boek- en verenigingsjaar” moeten in lijn worden gebracht met de huidige norm.

Een gesprek met de notaris leverde het advies op de statuten in zijn geheel eens te doorlopen en de aan te passen aan de huidige tijd.

We hebben ook afstemming gezocht met de NTFU die modelstatuten kan aanleveren die als basis kunnen dienen voor ónze statuten.

Het bestuur heeft besloten de statuten van de NTFU als uitgangspunt te nemen en de notaris opdracht te geven een concept op te stellen van onze nieuwe statuten.

Het is de bedoeling dat dit concept aan de leden wordt voorgelegd. Hierbij wordt uiteraard de procedure gevolgd die in onze huidige statuten wordt aangegeven.

In de A.L.V. van 17 januari 2017 kunnen de leden zich dan uitspreken over dit het wijzigingsvoorstel.

Wordt vervolgd.



Kleding- commissie

Wij hebben van het bestuur de mededeling gekregen dat de aanschaf van nieuwe kleding is uitgesteld tot eind 2017/ begin seizoen 2018.

Willen leden nog aankopen doen van de huidige kleding (met name de nieuwe leden die dit jaar nog kozen voor een beperkt kledingpakket of aanschaf nog uitstelden) kunnen contact opnemen met de kledingcommissie per mail bontnr1@home.nl of telefoon 0413-261361.

Gert van den Hoven

Maria ontvangt Padre Familias en the Magnificent Seven

Kevelaer, 6 november 2016.

Misschien dat je denkt na het lezen van dit artikel "ik kan me niet herinneren uitgenodigd te zijn voor deze rit". Dat kan want alleen op basis van wielerpunten die je kunt verzamelen gedurende het wielerseizoen wordt een selectie gemaakt van de renners waar een persoonlijke uitnodiging naar toe gaat voor deze exclusieve rit. Dit was dan ook geen clubtocht.

Alleen de allersterksten hebben een uitnodiging ontvangen. Uit deze selecte groep komen vervolgens alleen de echte klasbakken naar deze loodzware rit, zeg maar de Rolls Royces van het wielerpeloton. Overbodig om te zeggen dat er geen dames bijzaten. De enige dame die betrokken was bij deze tocht wachtte ons op in Kevelaer.

Duidelijk werd ook dat deze selecte groep zich niet liet adviseren door buienradar, Bert vertrok zelfs in korte broek waarschijnlijk had hij de herhaling van een oud weerbericht zitten bekijken toen hij zijn kleding uitzocht voor deze koninginnenrit.



Het miezerde een klein beetje toen deze Padre Familias – Bert van de Elzen – en de Magnificent Seven vertrokken naar Kevelaer om een kaarsje op te steken bij Onze Lieve Vrouw. Er werd direct een hoog tempo ingezet en met een gemiddelde van 35,5 km/uur kwamen deze helden in Kevelaer aan. Maria verwelkomde als eerste ondergetekende die de sprint met overmacht won, uiteraard zonder enige kopwerk te verzetten dat laat ik graag over aan de knechten.

Nadat we voor onze naasten een kaarsje hadden opgestoken – alhoewel ik ook een kaarsje voor de eretitel “verdienstelijk renner” heb opgestoken en die titel kan me bijna niet meer ontgaan – ging de terugtocht met een tegenwind van windkracht 5 van start. De wind pijnigde de benen, maar die wisten als dikke staalkabels van geen ophouden en bleven op een energiek tempo soepeltjes de cyclische beweging maken. Wat een klasbakken, vanzelfsprekend heeft ook Maria hieraan bijgedragen. Mies had de dag van zijn leven en stond zijn koppositie niet af. Hij dulde niemand voor zich, hooguit naast zich maar dat duurde met deze tegenwind geen 3 km en dan werd er weer gewisseld.

Voor iedereen is het een raadsel hoe Mies deze 130 km tellende tocht met deze snelheid – gemiddelde van 33,2 km/h – als kopman heeft kunnen afmaken. Blijft de vraag open waarop alleen Maria en Mies het antwoord weten: wat zat er in de rugzak van Mies?

De Schakel
Theo v/d
Berg

Hallo allemaal,

Voor de meesten van jullie hoef ik mij niet meer voor te stellen omdat ik al vanaf 1977 lid ben, maar voor degenen die mij nog niet kennen:

Ik ben Theo van den Berg, ruim 43 jaar getrouwd met Marieke en heb 2 dochters. De oudste Letteke (getrouwd met Wiljan) en Marleen (getrouwd met Nardy), samen hebben ze twee kinderen Tim en Isa.

We wonen in Volkel, maar omdat daar in die tijd geen wielclub was ben ik 38 jaar geleden begonnen met fietsen samen met onder andere onze toenmalige buurman Ferry Perree. Toen ik de smaak te pakken had ben ik begonnen in Uden bij Wielervereniging Uden, waar ik lid werd van de toerafdeling om wekelijks actief te fietsen.

Ik ben 50 jaar werkzaam bij Mercedes Bens Bedrijfswagen dealer Rüttchen in Veghel waar ik werkzaam was van monteur tot Service Manager. Sinds 2012 ben ik met pensioen maar ben nog 1 dag per week beschikbaar, dit ook omdat ik het niet kan missen, het houdt me jong! ,Lid zijn bij onze vereniging is voor mij altijd een uitlaatklep geweest bij deze drukke baan en ik heb samen met mijn fietsvrienden vele mooie tochten gereden. Sinds mijn pensioen heb ik meer tijd voor het fietsen , mijn camper en klussen thuis en bij mijn dochters.



Vertrek naar Santiago de Compostella



Theo (achter de rechtse racefiets), jaren tachtig van de vorige eeuw?

In Mei 2013, na mijn pensionering, ben ik eerst een grote droom gaan uitvoeren; de fietstocht naar Santiago de Compostella via oude wegen, een droom welke ik al jaren had. De tocht heb ik alleen gedaan en waar ik nog steeds fijn op terugkijk. Je kan mijn tocht geheel terug kijken op de site theovandenberg.waarbenijj.nu

De club betekent voor mij het samen zijn met een groot aantal mensen waarmee je al zo lang lief en leed gedeeld hebt en velen staan mij na aan mijn hart. In de beginjaren hebben we jaarlijks de Kempentocht georganiseerd, ook hebben we de Elf stedentocht, tochten in Limburg, Veluwe, Tilt-Bastogne-Tilt, Waalse Pijl, de ronde van Vlaanderen gefietst. Vaak ook werden deze tochten gecombineerd met een kampeerweekend waar alle vrienden en de gehele familie op de camping samenkwamen. Hierdoor kennen onze kinderen ook weer de kinderen van vele fietsvrienden. Een aantal jaren heb ik ook als lid in het bestuur gezeten.

We hebben onze vakanties vaak doorgebracht samen met Henk en Leny en hun gezin in Frankrijk en hierbij samen vele Cols beklommen in onder andere de Ardennen, Alpen, Pyreneeën, Vogezen, en vele andere heuvels en bergen. Het jaarlijks weekend weg met de door Edo georganiseerde tocht is altijd een gezellig samenzijn met leden uit alle groepen.

Buiten het fietsen hebben wij een grote hobby in onze camper, iets waarmee we al zo'n 30 jaar onze vakanties vieren en al veel mooie plekken van Europa hebben gezien. En niet onbelangrijk, deze vorm van kamperen combineert goed met het fietsen.

In de winter maak ik ook vaak gebruik van de ATB en reden vaak samen georganiseerde tochten, en met het helpen van onze eigen ATB tocht, de laatste jaren proberen we in de winter ook meer op de weg te blijven fietsen.

De laatste jaren heb ik mij samen met het team van Start to Cycle ingezet voor werving en begeleiding van nieuwe leden. Het is leuk om nieuwe fietsers te enthousiasmeren, en nu ik wat meer tijd heb vind ik het ook goed om me hiervoor in te spannen. Ik hoop dat we met onze vereniging nog vele mooie jaren mogen genieten, dit samen met al die fijne vrienden waar je wekelijks samen mee sport en mee samen bent. Ik ga hiermee eindigen en geef de Schakel door aan: **Carien van Ham**

NTFU nieuws

NFTU ledenpas voor altijd geldig

Let op: je huidige NTFU-ledenpas – waar je o.a. korting mee krijgt bij toertochten – blijft voor altijd geldig. **Je ontvangt in januari dus geen nieuwe ledenpas.**

Door de ontwikkelingen binnen Scan&Go is de ledenpas met een jaartal erop overbodig geworden. Daarnaast vind je sinds kort via Fietssport.nl ook je ledenpas digitaal. Maak hiervoor een basic account aan op Fietssport.nl en voer op de pagina 'mijn gegevens' je NTFU-lidnummer in. De barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig!



NTFU fietsschadeverzekering uitgebreid

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2017 wordt de NTFU fietsschadeverzekering uitgebreid. Zo wordt deelname aan wedstrijden toegevoegd aan de verzekering en is de vergoeding van accessoires verhoogd naar € 350,-. Deze uitbreidingen hebben geen gevolgen voor het lidmaatschapstarief.



De Brunch

En natuurlijk was het weer gezelligheid troef op 30 oktober bij de Vrije Teugel tijdens de goed bezochte jaarlijkse brunch ter afsluiting van ons fietsseizoen. Ria nam ons mee met een terugblik over het afgelopen seizoen en Peter, hoewel geen lid meer van de feestcommissie, bracht een prikkelend gedicht over dit keer het wel en wee van de mannelijke wielrenner.

Er klonk hier en daar wel wat gemor over de soberheid van het buffet t.o.v. eerdere jaren, maar de sfeer was er niet minder om.



NIEUWSBRIEF

ATB tocht

Zaterdag 5 en 19 november zijn we weer op pad geweest om de ATB tocht van 29 januari te verkennen. De eerste keer met 8 en afgelopen zaterdag met 10 clubleden. Heel mooi dat beide keren Maria en Carien meereden. Op 5 november fietsten we de 45 km route, die de meeste aanpassingen heeft en 19 november een groot deel van de 55 km route. Er werd niet gejakkerd want de snelheid was aangepast op de langzaamste deelnemer. Heb je een atb rijdt dan volgende keer lekker mee, we vertrekken om 9.00 uur vanaf de Vrije Teugel op de volgende zaterdagen:

3, 17, en 31 december

14 en 21 januari

Prijzenpot blijft gevuld

In nieuwsbrief 15 werd gevraagd wie aan de hand van de foto van de fietsen van Bart en Annie wist waar zij zich op dat moment bevonden.

Er is geen goede inzending binnengekomen; de locatie was natuurlijk Kevelaer. Dus de prijzenpot blijft onaangeroerd. Daarom nu een nieuwe prijsvraag:

Wie herkent zoveel mogelijk personen op de clubfoto van Theo van den Berg in deze nieuwsbrief?

Bijdragen nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl