



Kermisborrel bij het Stulpke op 15 juli

## Van de redactie

Ondanks de komkommertijd volgt deze nieuwsbrief toch weer snel op de vorige. Frank wilde jullie er graag aan herinneren dat we zondag 15 juli na afloop van onze tochten neerstrijken bij Het Stulpke voor een gezamenlijke kermisborrel. Bij voorkeur aanwezig zijn tussen 12.00 en 12.15 uur.

De afgelopen tijd viel het op hoeveel leerkrachten stoppen met hun werk door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bijna dagelijks lezen we erover in allerlei media. Mooi was het artikel binnen dit kader in het Brabants Dagblad dat eind juni besteed werd aan ons aller clublid Jan van der Aalsvoort.

Na 43 jaar met veel plezier onderwijzer in Nistelrode te zijn geweest is het mooi geweest en kan hij zich gaan overgeven aan imkeren, tuinieren en niet in de laatste plaats "wielrennen" zoals Jan het in betreffende artikel omschreef.

Verder is dit nummer geheel gewijd aan de immer gezellige "Dames 3 daagse" die vorige maand heeft plaatsgevonden.

**Marjan  
Sander**

## 3-daagse fietstocht naar Nunspeet op 8-9 en 10 juni 2018

Dit jaar zijn we met 8 in plaats van 11 dames naar de Veluwe geweest. Het werd hotel Veldenbos in Nunspeet, waar een andere groep fietsers vorig jaar was geweest en er goede herinneringen aan had. Al ver van tevoren hadden Elske, Angeline, Els, Ria, Maria, Han, Lies en Marjan er zin in. Op het laatste moment werd de route van vorig jaar iets aangepast, omdat de pont bij Druten in juni niet op vrijdag vaart. Wat kilometers betreft scheelt dit niks.

### 1<sup>e</sup> dag Uden - Nunspeet

Vrijdag 8 juni was het dan zover. Opnieuw, net als vorig jaar, waren de weergoden ons niet goed gezind. Bij het wakker worden wist ik direct, dit is foute boel. Het regende en het zag er niet naar uit dat het spoedig droog zou worden. Na een aantal appjes en wat gebel, werd besloten om een uur later te starten. We verzamelden ons bij Nico en Ria, waar eerst koffie met koek was en daar werd ook de weersverwachting bekeken. Omdat het pas tegen één uur droog zou worden, zijn we toch gestart. Eerst werd er nog een groepsfoto gemaakt en daarna gaan met die banana zou Angeline zeggen..



De regen kwam met bakken uit de hemel, maar de stemming was goed. Onderweg zag je de automobilisten denken, wat een stel .... Via Zeeland, Reek en de brug bij Ravenstein, kwamen we op de Maasbanddijk. Er werd op kop goed gewisseld en bij Blauwe Sluis doken we de polder in naar Beneden-Leeuwen, waar we via de Willem Alexanderbrug, de Waal over moesten. Op de dijk daar bleek dat we zo de brug niet op konden en zijn we via de trap naar boven geklommen. Aan de overkant via Echteld, IJzendoorn en Kesteren naar de brug bij Rhenen. Daar was onze eerste pauze en Nico en Edo arriveerden tegelijk met ons. Op de parkeerplaats werden we eerst door Ria getrakteerd op een heerlijke appelflap. Ondanks dat we zo nat waren,

mochten we binnen komen om koffie te drinken. Lies had wat doekjes bij zich, zodat we de brillen en onszelf wat konden droogmaken. Enkele dames namen nog een kop soep en toen we naar buiten keken, was het nagenoeg droog.



De regenjasjes werden uitgetrokken en we vertrokken richting Veenendaal en Ede. Eerst nog over de weg, maar daarna over mooie fietspaden reden we naar Stroe en Garderen. Hier was de tweede pauze, waar we bij eethuis De Driesprong iets zouden eten. Toen iedereen voorzien was, kwamen ook de mannen eraan. Ze hadden de bagage naar Nunspeet gebracht en hadden er al een hele tocht opzitten door de vele files en omleidingen. Ze hadden ook wel trek en genoten van hun uitsmijter. Ze zouden nu rechtstreeks naar huis rijden, maar omdat Angeline haar bidon was vergeten, zijn ze ons eerst nog achterop komen rijden. Het leek heel even op de Tour de France, want uit het open zijraam werd haar de bidon aangereikt. Nu was het niet ver meer en langs landgoed Staverden reden we via de Elspeetse heide naar de eindbestemming. Zonder ook maar een lekke band kwamen we aan bij hotel Veldenbos. Allereerst even inchecken en de kamers verdelen. De bagage lag al onder de trap op ons te wachten. Gelukkig konden we buiten met een tuinslang de fietsen afsputten, want die zagen er niet uit. Voordat ze binnen werden gezet, smeerde Han eerst alle kettingen nog even. Daarna was het tijd om ons zelf te verzorgen met een heerlijke warme douche. Iedereen zocht z'n kamer op en afgesproken was om half acht aan tafel te gaan.

Ruimschoots tijd om even iets voor jezelf en een wasje te doen. Gezegd moet nog worden dat de gps-en van de dames perfect hadden gewerkt en we er **115 km** hadden opzitten. Om half acht gingen we aan tafel en iedereen bestelde een voorgerecht en hoofdgerecht. Het eten was heerlijk en viel bij allemaal in de smaak. Onder het eten werd er druk gepraat en werden allerlei verhalen verteld. Na het eten hebben we nog iets gedronken en toen was het tijd om ons bed op te zoeken.

### **2° dag Elburg-Kampen-Nunspeet**

De volgende dag zat iedereen uitgerust aan het ontbijt. Er was volop keuze bij het ontbijtbuffet en vooral het vers afgebakken brood was in trek. Iedereen maakte een boterham of plak krentenbrood voor onderweg. We zouden om tien uur vertrekken voor een rondje Elburg-Kampen. Het was goed weer dus iedereen vertrok in zijn shirt met korte mouwen. Vanaf het hotel eerst een stukje door Nunspeet zelf en toen richting het Veluwemeer. Een prachtig, kilometers lang fietspad, brengt je tot in Elburg. Hier zouden we een korte stop houden, om het plaatsje wat beter te bekijken. Bij de eerste de beste kledingzaak doken er enkele dames naar binnen om te passen.



Angeline en Els kregen buiten een rek in de gaten met verschillende jurken. Els vond er een mooie rode zomerjurk en paste hem aan. Het was een charmant gezicht, zo over haar kleding heen met de wielerschoenen eronder. De jurk stond haar goed, dus kocht ze hem.

In de winkel zelf was van alles te zien. Het was niet alleen een kledingzaak, maar je kon daar ook een plek huren om je overbodige spullen of zelfgemaakte dingen te verkopen. In Elburg is genoeg te zien, zowel van het plaatsje zelf, dat vroeger een vissersplaats was, als van de leuke winkeltjes. We namen een kopje koffie bij een van de vele café's. De bestelling liet wat lang op zich wachten, doordat de juffrouw het bestelbonnetje kwijt was. Toen de bestelling eindelijk kwam vroeg Maria of ze ook de rekening bon kwijt was. Maar dat was jammer genoeg niet zo. Bij de stadspoort werd nog een foto gemaakt en toen gingen we weer op pad. Langs de haven met z'n vele boten reden we naar de brug, om aan de andere kant in Oostelijk-Flevoland langs het Drontermeer verder te rijden.



De vaart zat er goed in en weldra konden we de torens van Kampen al zien. We moesten nu nog de Roggebotsluizen over om in Kampen zelf te komen. Onderweg was er nog even paniek, want Maria viel op de rotonde, gelukkig zonder verder letsel. In Kampen was het gezellig druk. Het is een prachtige stad met veel oude gevelhuizen. We liepen met de fiets aan de hand door de stad en over de markt. Bij een groentekraam kon je van alles proeven en dat deden we dus ook. Ria kocht een doos aardbeien, die in een mum van tijd leeg was en Elske kocht een groot stuk ananas. De juffrouw van de kraam sneed deze voor haar in stukken. Het was heerlijk. Ondertussen had Han in een sportwinkel een paar nieuwe wandelschoenen gekocht en Angeline een truitje. Om de schoenen mee te nemen had ze er een rugzakje bij gekregen. Aan het einde van de lange winkelstraat kwamen we uit bij de gracht. Er werd nog even een foto gemaakt van een prachtige stadspoort en daarna gingen we terug naar de IJsselkade om er iets te drinken. We vonden een pontoncafé en zaten daar heerlijk in het zonnetje te genieten van onze drankjes met uitzicht op de IJssel en de prachtige brug die Kampen rijk is. Echt trek had niemand, dus werd besloten niet te gaan lunchen. Na een goed half uur stapten we weer op de fiets om terug naar Nunspeet te rijden.

Eerst reden we langs de IJssel en daarna door een polderlandschap. Bij Oldebroek misten we de afslag om in de bossen bij 't Harde te komen. Jammer, want dat was een prachtig stukje geweest. Nu kwamen we uit bij een buitenwijk van Elburg en leidde Han ons daarlangs richting Nunspeet. Daar aangekomen eerst naar het dorp, om een afspraak te maken voor het etentje van 's-avonds. We vonden een leuk eetcafé genaamd De Stoof en spraken daar af. Dit tochtje sloten we af met **69 km**. Bij terugkomst bij het hotel had iedereen wel dorst. De nootjes en knabbeltjes werden van boven gehaald en allemaal bestelden we een heerlijk drankje. Op het zonnige terras zaten we te genieten en kwamen de verhalen weer los.

Later ging iedereen zich douchen en verzamelden we ons om naar het dorp te gaan. Bij het eetcafé konden we helaas niet buiten zitten, dus namen we binnen plaats aan een grote tafel. Na een drankje bestelde iedereen een menu. Al het eten zag er heerlijk uit en het smaakte ook zo. We brachten daar een aantal uurtjes door en wandelden toen terug, nadat we eerst bij de ijsboer een ijsje hadden uitgezocht. Toen we in het hotel kwamen bleek er een crisissituatie te zijn. De kok was vertrokken en het meisje dat er nog was, had de handen vol om aan de wensen van de mensen tegemoet te komen.

We namen nog een kopje koffie of een drankje en hebben daar ook een nieuwe app aangemaakt, genaamd **Dames groep 4**, nadat besloten was de groep niet verder uit te breiden. Hierna gingen we naar bed, want morgen gingen we terug naar Uden.



### 3<sup>e</sup> dag Nunspeet-Uden

Zondagochtend om 8 uur zat iedereen in wielertenuue aan het ontbijt, want het plan was om 9 uur te vertrekken. Edo zou de bagage op komen halen en een stuk met de auto meerijden. De tassen hadden we ingepakt en onder de trap neergezet, want we wisten niet of hij op tijd zou zijn om ons nog te zien. Eerst weer goed ontbijten en een boterham klaarmaken voor onderweg. Toen we bijna klaar waren, was Ed er ook. Hij pompte de banden voor ons op en na het afrekenen konden we vertrekken, nadat er eerst nog een groepsfoto werd gemaakt.

Door een mooi bosgebied via Vierhouten en Elspeet, alwaar we verschillende kerkgangers in stemmige kleding tegenkwamen, reden we naar Uddel. Bij Hoog-Soeren kregen we een flinke afdaling over een prachtig fietspad, met aan beide zijden mooie zandverstuivingen. Over de Asselsche Heide ging het richting Kootwijk. Hierna kregen we een lange klim naar boven, die achteraf reuze meeviel over de Hoog Buurlose Heide, waar we even gestopt zijn voor een bananen- en plaspauze. De enorme uitgestrektheid van de heidevelden is prachtig om te zien. Een echtpaar maakte nog enkele foto's van ons en we stapten weer op de fiets om door het Hoender Loose Bos verder te gaan. Toen we in Otterlo aankwamen hadden we er 50 km opzitten. Bij het café was het een drukte van belang, maar voor ons was er een mooi plaatsje om te genieten van koffie of thee. Edo zou van hieruit rechtstreeks naar huis rijden om de bagage bij Nico af te geven. Na de pauze reden we via het Mosselpad en zagen we het café, waar we bij onze tocht naar Amersfoort, iets gegeten hadden. Over een mooi fietspad reden we langs het Kreelse Zand en over de Ginkelse Heide naar Renkum. Onderweg was het druk, want er was een vliegerfestijn aan de gang. Ook de temperatuur liep flink op.

Langs de Neder Rijn fietsten we naar het veer Wageningen-Randwijk en aan de overkant de Linge over en via Zetten en Andelst naar de brug bij Ewijk. Het plan was om in Hernen nog iets te eten, maar dat plan viel in duigen, want er was een braderie aan de gang. Het hele dorp stond op z'n kop en we mochten lopend over de markt naar de andere kant van het dorp, waar we weer konden opstappen. Het laatste stuk van de tocht was nu begonnen en Elske zette er flink de vaart in. Op de dijk zagen we dat het bij het Veerhuis in Ravenstein ook al zo druk was en besloten naar Herpen te gaan, om daar iets te eten. Bij café Thekes werd gestopt en werd nog iets gedronken en gegeten. Over bekend terrein reden we naar Schaijk, alwaar Han afdraaide naar huis en wij naar Uden reden. Weg namen afscheid van elkaar en waren blij weer gezond en wel thuis te zijn gekomen. We hadden er **120 km** opzitten.

Het was weer een gezellige 3-daagse geweest met mooie fietsroutes, veel plezier en vooral de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dag goed weer. Bedankt allemaal voor de mooie dagen!