



*Een vereniging om terecht trots op te zijn!*

## Van de redactie

Zo ongeveer de hele vereniging was vorige week naar het Onze Lieve Vrouweplein getogen om samen met de sponsors vereeuwigd te worden in het nieuwe hemelsblauwe tenue. Op deze historische locatie, belicht door een weifelend maar vriendelijk zonnetje, kwam iedereen goed tot zijn recht getuige de onbevangen blikken waarmee naar Harry's vogeltje gekeken werd.

Na deze aangename plichtpleging vertrokken we in vier groepen en in opperbeste stemming naar Best, waar we een gezamenlijke koffiestop tegemoet fietsten bij Beachclub Sunrise aan het meer van Aquabest (neen, echt geen reclame van Sunweb of Corendon). Daar aangekomen werd het een gezellige boel; gezeten in lounchebanken en uitkijkend over de waterplas ontstond er bij menigeen een waar vakantiegevoel.

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van de Peeltocht en de Schakel van Marc van Riet.





Marjan  
Sander

Peeltocht  
2018



## Peeltocht Vliegbasis Volkel 13-06-2018

Vandaag hebben enkele groepen van onze club meegedaan met de Peeltocht. Eerst leek het vanochtend niet zo'n mooi weer te worden door de motregen die viel, maar tegen de tijd dat we zouden vertrekken was het droog. Bij aankomst bij de vliegbasis moesten we ons eerst melden en begonnen we met koffie en cake. Iedereen kreeg een lunchpakket met broodjes, water en een pakje drinken. Niet zo handig, want waar moesten we alles laten. Er bleef dan ook het een en ander achter in de tasjes. Het was een prachtige route met voor ons veel bekende wegen. De pauze was in Griendtsveen bij café de Morgenstond. Daar werden vele koppen koffie genuttigd. Ook troffen we daar Antoinette Dietz, een voormalig lid van onze club. We maakten een praatje met haar en moesten alle bekenden in de club de groeten doen. De route terug hadden we de wind flink tegen en moest er hard gewerkt worden. Bij de finish waren ze de boel al aan het opruimen en konden we nog wat eten en drinken van wat er overgebleven was van 's-ochtends. Ook kregen we nog een heerlijke kop soep. De kilometerstand op onze teller gaf aan dat we 116 km hadden gereden. De opbrengst van deze tocht is bestemd voor de kinderafdeling van ziekenhuis Bernhoven.



## De Schakel

### Marc van Riet

Zo, Ben Cuppen is benieuwd naar mijn fietservaringen.....

Eigenlijk kan ik daar kort en bondig wel iets over vertellen, maar eerst iets over mijzelf. Ik ben geboren in Gennep op 10 januari 1959 en wordt dus komende winter 60. Vanaf februari 1959 woonachtig in Uden en wel aan de Leeuweriksweg alwaar ik mijn hele jeugd heb doorgebracht. Uiteraard naar school gegaan op de St Paulus en later naar de MAVO.

Vervolgens kreeg ik in 1977 verkering met Rian, die destijds “om de hoek” in de Brandenburgstraat woonde. (onze slaapkamers annex studeerkamers keken op elkaar uit) Je snapt wel dat van studeren niet veel kwam, en ik besloot maar om in militaire dienst te gaan als beroepsonderofficier. In 1981 trouwden we en gingen in Ede wonen, dit in verband met mijn werk.

Eind 1984 zijn we weer terug gegaan naar Uden, en heb ik de rest van de dienstdienst reizend door het land doorgemaakt.(Ede, Weert, Ermelo, Garderen, Amersfoort, Oirschot, Vredepeel) Ik heb precies 40 jaar in dit mooie bedrijf mogen werken, en vele ups en downs meegemaakt, en uiteindelijk op 31 januari 2018 mijn kloffie aan de wilgen gehangen en met FLO, Functioneel Leeftijd Ontslag gegaan.



# NIEUWSBRIEF

Ik heb geen spectaculaire uitzendingen naar Cambodja of Afghanistan meegemaakt, alleen 2 keer op uitzending geweest naar Turkije om de stad Adana (2 miljoen inwoners) te beschermen tegen mogelijke binnenkomende projectielen vanuit Syrië. We deden dit, tezamen met de Amerikanen en de Duitsers, met behulp van Patriot raketinstallaties welke in de nabijheid van de stad Adana stonden opgesteld. Voor mij voelde deze periodes als een vakantie en zeker niet als uitzending.

Per februari 2018 ben ik begonnen als oproep-chauffeur bij HOBij in Veghel, waar ik, wanneer ik zin heb (wat een luxe) wat ritten door Nederland verzorg.

Nu wat over het sportieve vlak.

In 1965 ben ik begonnen bij UDI'19 op een knollenveldje achter het Retraitehuis. Alle jeugdteams doorlopen en daarna in 1978 gestopt vanwege mijn militaire dienst en verhuizing. In 1984, na terugkomst in Uden de draad weer opgepakt met voetbal, maar heb vanaf dat moment ook veel last van de knieën en de onderrug waardoor ik in 1988 ben gestopt.

Heb mij daarna nog wel eens bezig gehouden met hardlopen, tennis en fitnessen. In 2006 heb ik via Marktplaats voor €10,00 mijn eerste wielrenfiets gekocht en begon daarmee mijn eigen rondjes te rijden (tussen de 30 en 50 km). Ik kreeg de smaak te pakken en besloot, nadat ik mijn Flandersfietske had ingeruild voor een moderner apparaat, om lid te worden van TTVUden "de Pier" per 2011.

Ik heb eigenlijk altijd in de B-groep gefietst en heb mij dit jaar ook opgegeven voor de cursus wegkapitein, omdat ik vindt dat ik met de tot nu toe opgedane ervaring binnen de club ook iets moet doen voor de club. Daarnaast ook enkele keren als toerleider actief gedurende het seizoen. Je ziet dus wel, geen spectaculaire berghellingen beklommen (St.Jansberg kan nog net), maar rustig mee peddelend door ons mooie landje op een rustige zondagochtend.

Eigenlijk wil ik niemand iets opdringen om hier iets over zichzelf te vertellen, dus ik vraag hem of haar zondagochtend tijdens de rit wel om permissie. En jawel , **Jan van Herpen** is genegen om het stokje over te nemen.



# NIEUWSBRIEF

Nog wat foto's van de Sunrise Beachclub



*Gezelligheid, samenhangigheid en laten zien waar we vanaf stammen!*



# NIEUWSBRIEF



Eindelijk groep 1 bijna compleet

Wil je iets delen in de nieuwsbrief mail het naar [famvandijk@home.nl](mailto:famvandijk@home.nl)

**Copy  
niewsbrief**