



Het organiserende duo Ria en Han verwelkomen erelid Jos bij de opening van de brunch

Van de redactie

Op 27 oktober werd ons weer een overheerlijke brunch voorgeschoteld na de officiële afsluitende rit van het seizoen bij Teugel Resort. We lieten het ons goed smaken en ook nu weer was de gezelligheid evenals de lekkernijen in ruime mate aanwezig.

Natuurlijk zijn er leden die het fietsen niet laten kunnen en gewoon op woensdag en zondag door blijven gaan op de racefets of die juist deze dag zien als het natuurlijke moment om het mountainbiken weer op te pikken. De ware fietser trekt gewoon een extra laagje aan om weerstand te bieden aan de lagere temperaturen.

Dit keer De Schakel van Henk van den Hoogen die al lid is vanaf de oprichting van onze vereniging en is er nieuws van de website commissie.



De eerste foto van onze vereniging uit 1976

(foto Gerard Jansen)

De Schakel

Henk van den Hoogen

Mijn naam is Henk van den Hoogen, 70 jaar, en fiets vanaf de oprichting bij de club. Ik ben getrouwd met Leny, die ook al voor het 43^e jaar bij onze club fietst.

Ik ben vele jaren werkzaam geweest op een afdeling sociale zaken en gemeentelijke sociale dienst. De laatste 10 jaren voor mijn pensionering ben ik als zelfstandig adviseur/interimmanager werkzaam geweest op het terrein van Werk en Inkomen. Ik werkte voor div. gemeenten, ministerie van Sociale Zaken, CWI, UWV, Sociale Verzekeringsbank en enkele opleidingsinstituten.

Ik heb enkele jaren gevoetbald bij Udi, Juliana Mill en FC Lienden en ook nog gevolleyed bij Saturnus. Daarna ben ik begonnen met fietsen. In de winter ging ik crossen lopen en enkele halve marathons om dan eind januari weer op de racefiets te stappen. De eerst fiets was een Peugeot sportfiets, die gesloopt werd van alle overtollige onderdelen. Al snel kwam er een Jan Jansen Tour de France. Na enkele jaren kocht ik een Italiaanse Gios Torino. Leny en ik zijn liefhebber van Italiaanse fietsen en zijn daar al die jaren trouw aan gebleven.

NIEUWSBRIEF

De Schakel overnemen van Edo is niet zo eenvoudig. Hij heeft het meeste gras voor mijn voeten weg gemaaid, omdat we vele tochten samen gereden hebben. Leny en ik zijn ook mee geweest naar Noorwegen en hebben verschillende keren mee gereden met de voortreffelijk door Edo georganiseerde tochten door Nederland. Leny en ik hebben drie keer De Marmotte meegereden. We trinden er flink voor en gingen meestal een paar weken in Frankrijk op hoogte trainen. De resultaten waren er dan ook naar in de vorm van diverse gouden medailles. Leny eindigde 2 keer als 3^e en dan moesten we de volgende dag terug naar de prijsuitreiking op de Alpe d'Huzes. Ik kan er nog een mooie tocht aan toe voegen, die Leny en ik gefietst hebben en wel de Supercup Dolimiti in Italië. In een week hebben we 29 cols in de Dolomieten gefietst.

We houden er van om veel met de camper weg te gaan en nemen dan meestal de racefiets mee. In de winter gaan de langlauflatten mee. De laatste jaren hebben we meer tijd om met vakantie te gaan en gaan we in de winter voor een langere periode naar Marokko. Dan gaan de mountainbikes mee. Af en toe kiezen we voor een vliegreis naar een ander werelddeel, o.a. Namibië en Amerika. Op aanraden van Edo en Marian en met vele adviezen van hun zoon en schoondochter hebben wij ook een rondreis door China gedaan. Geen moment spijt van gehad.

In mijn overige vrije tijd ga ik graag motorrijden en hou ik me bezig met het klussen in en rondom het huis en in de garage. Als vrijwilliger werk ik bij SIEMei, het museum in Veghel (www.siemei.nl) en ben daar medewerker sponsoring en verzorg mede de Nieuwsbrief.



Een feest van herkenning?

(foto Gerard Jansen)

Ontstaan van onze club

Op deze plaats wil ik nog enige aandacht schenken aan het ontstaan van onze club. Eind 1974 nam Willem van Dalen het initiatief om een afdeling Toer en trim op te richten binnen de Wielerverenging Uden. Theo Jansen en ik waren bij die oprichtingsvergadering aanwezig. De voorzitter van de WV Uden, Mari Fransen, gaf aan dat de trimafdeling zijn eigen broek moest ophouden. Door zijn werkzaamheden elders kon Willem weinig aandacht aan het fietsen besteden en dreigde de trimafdeling niet van de grond te komen. Jan van de Ven en ik hebben eind 1975 de handschoenen opgepakt en kregen al snel de hulp van Huub Willems. Binnen het jaar wisten we te groeien van 11 naar 34 leden. In het kader van Sport Real werden jaarlijks een aantal gezinstochten georganiseerd. Ik werd de eerste voorzitter.

De eerste grote ronde van de TTV Uden

In 1977 organiseerde we onze eerste Omloop van Oost-Brabant. We hadden 99 deelnemers en die reden in een gesloten groep achter de voorrijders en een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Het was een schaduwtocht van de klassieker Omloop Oost Brabant voor junioren. De afdeling Toer en Trim had zich aangesloten bij de Nederlandsche Rijwiel Toer Unie. In september werd een Najaarstocht van 150 km georganiseerd. Dit was een gepijlde rit met vrije inschrijving. Later is deze rit omgedoopt tot Omloop van de Kempen, die voor een groot gedeelte de touristische Kempenroute volgde o.a. door het Leenderbos en bij de Achelse Kluis een stuk door België. In de beginjaren reden we bijna wekelijks een tourtocht bij verenigingen elders. Later is dat geleidelijk aan overgegaan in een eigen tourkalender.

Trainingsgroep Luik-Bastenaken-Luik

Op 1 mei 1980 hebben we met een groepje deelgenomen aan Luik-Bastenaken-Luik. Omdat er in 1981 veel belangstelling was (18 personen + 2 gastrenners uit Schijndel) besloten we om de zaken professioneel aan te pakken. Om goed voorbereid aan de start te komen hebben Theo van de Berg en ik een trainingsprogramma opgezet. Er werden op de woensdagavond extra trainingsritten in en rondom Berg en Dal gereden. De Mergellandroute werd in april gereden als extra training. Bartje Vialle reed met de oude Volkswagenbus van Paashuis mee als begeleiding. Vanaf 1982 werd Luik-Bastenaken-Luik verplaatst naar het Pinksterweekend, omdat het op 1 mei in de Ardennen nog vaak erg koud kon zijn. Dit had als nadeel dat we niet meer de Elfstedentocht en LBL konden rijden. Het voordeel was dat we de trainingsperiode met ruim 1 maand konden verlengen en ook een trainingstocht in de Ardennen konden inlassen. In 1982 hadden we 32 deelnemers (Incl. 10 gastrenners uit Schijndel en Boekel). Tijdens het weekend zaten we met een aantal gezinnen op de camping in Comblain au Pont. In latere jaren zijn we op de camping in Remouchamps geweest en in Grand Halleux. Verschillende gezinnen kampeerden dan van Hemelvaart tot Pinksteren in Grand Halleux. De begeleiding was toen een hele klus en....we hadden toen nog geen mobiele telefoons. Tussendoor reden we vaak ook nog met een ploegje De Waalse Pijl van uit Spa. Deze gezamenlijke trainingsactiviteiten hebben we een tiental jaren volgehouden.

Afsplitsing Wieler Vereniging Uden

Begin jaren 80 had de KNWU een eigen Toerafdeling opgericht. Zij zagen de enorme groei van de NTFU (voorheen NRTU) en wilden ook graag een graantje meepikken. De bij de KNWU aangesloten verenigingen kregen de opdracht dat de trimmers zich ook moesten aansluiten bij de KNWU. De afdeling Toer en Trim wilden dat niet en sloten zich niet aan bij de KNWU. De KNWU dreigde toen om geen wedstrijdlicenties af te geven aan de verenigingen die ook aangesloten waren bij de NRTU. Om dat probleem op te lossen werd na overleg met de notaris besloten om statutair 3 nieuwe verenigingen op te richten: WV Uden, TTV Uden en Fietsbalvereniging Uden. Daarboven werd een OMNI-vereniging opgericht, die als doel had de afstemming en samenwerking met de 3 verenigingen. In de praktijk heeft de OMNI-vereniging en de Fietsbalvereniging niet gefunctioneerd en zijn een stille dood gestorven. De oprichting van onze club ligt in december 1974 en niet zoals sommige denken op de datum van de notariële akte d.d. 11 mei 1983.

Ik heb het altijd jammer gevonden dat de beide verenigingen uit elkaar gegroeid zijn. Men kan elkaar op organisatorisch vlak versterken en.....waar komt eventueel jeugdige aanwas vandaan? Dat is van de WV Uden en we van de jongeren, die toch merken dat de wedstrijd sport te zwaar is of het ontbreekt aan talent. Vaak fietsen de ouders van de jeugdrenners ook en men hoeft dan maar lid te zijn van een vereniging. Bij evenementen kan men beschikken over een groot aantal leden. Wie weet wordt in de toekomst nog eens over nagedacht. Als je de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van de TTV Uden ziet hebben we als club in ieder geval onze langste tijd gehad en krijgen we wellicht binnen afzienbare tijd een E-bike-afdeling. Over de beginjaren van de vereniging zijn vele mooie anekdotes te vertellen maar daar zal ik jullie niet mee lastig vallen. Leny en ik kunnen terugkijken op meer dan 40 mooie jaren bij deze vereniging en genieten nog wekelijks als we met de "vrienden"-groep op pad gaan. We vinden het genieten van de omgeving en de koffiepauzes primair en vinden onze computerresultaten inmiddels ondergeschikt.

De Schakel geef ik door aan: John Scholtes

Riny v/d Boom

Vernieuwing website TTVUden.

Het fietsseizoen zit er al weer op en ondanks dat er nog vele leden doorfietsen in de winter op de racefiets of ATB is de website commissie druk doende met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Nu we al jaren hetzelfde uiterlijk van onze website hebben en alleen wat veranderingen van de kleuren hebben gehad, werd het tijd om dit uiterlijk eens goed onder handen te nemen. Dit is gelukt vooral door de enorme inzet van Hans van de Heijden die hier vele uren in heeft gestoken.



NIEUWSBRIEF

Door de wijzigingen van de website is deze nu ook responsive wat inhoudt dat ook op de tablet en smartphone de website goed te lezen is.

Door de menustructuur te wijzigen is er ook een breder beeld op de pc ontstaan. Dit geeft een rustiger beeld en het is beter leesbaar. Wat ons nog rest is het omzetten van de website naar het nieuwe uiterlijk.

Dit gaat gebeuren op **dinsdag 26 november** aanstaande. Dit houdt in dat die dag de website uit de lucht gaat en dus niet te bekijken of te raadplegen is. Hierna hoeft u niets te doen en ziet u onze nieuwe website. Zo zijn wij op tijd klaar voor de ATB tocht en het nieuwe fietsseizoen.

Als er daarna vragen of opmerkingen zijn dan deze graag sturen naar: website@ttvuden.nl

Met sportieve groet,

De website commissie TTVU.

Melden

Mailen naar ledenttvuden@gmail.com

Lief en Leed

of bellen naar Maaïke van den Berg 06 23618357

Bijdragen nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl